

Beste ouders,



De lente is in het land!

De narcissen omringen ons en de lammetjes lopen in het rond!

Om dat lentegevoel helemaal op en top te beleven gaan we binnenkort op bezoek bij boerderij Artiriacum te Aartrijke!

Boer Achiel geeft er ons een rondleiding bij de schapen, uitleg over de verzorging en we mogen de schaapjes natuurlijk ook eens aaien. We bezoeken de lammetjes en geven ze melk.

Voor het bezoekje aan de boerderij zorgen we voor aangepaste kledij: speelkledij, laarzen én een rugzakje met een flesje water en een koek/stuk fruit of groente.

Om deze activiteit mogelijk te maken, zijn we op zoek naar mama's, papa's, opa's, ... die ons helpen met het vervoer. Indien je kan voeren, gelieve dan zo snel mogelijk een mailtje te sturen (eva.debonnet@basisschoolimmaculata.be) of het onderstaande strookje na de vakantie terug mee te geven. Alvast een grote dank om het eens te bekijken!

Groetjes, Eva

Datum: donderdagnamiddag 3 mei 2018

Plaats: Artiriacum, Aartrijksestraat 112, Aartrijke (Zedelgem) - www.artiriacumhoeve.be

Kostprijs: 1,5 euro. Dit komt op de schoolrekening

Gelieve aan te kruisen en in te vullen wat van toepassing is.

- Ik, mama / papa / opa / oma / van kan om 13.10u kinderen voeren naar de boerderij.
- Ik, mama / papa / opa / oma / van kan om 15.30u kinderen voeren naar school.
- Ik kan helaas niet mee helpen aan het vervoeren van de kinderen.

